

25 maart 2017 - Gecorrigeerde editie.

---

**Rubensstraat 7**

hier woonde  
**RACHEL ZADOKS**  
vermoord in SOBIBOR  
op 04-06-1943  
60 jaar oud

Rachel Zadoks werd geboren op 17 maart 1883 in Gorinchem. Zij was ongehuwd. Op dit adres had zij een pension. Rachel werd gedwongen naar Amsterdam te vertrekken. Op het adres Muiderschans 32 werd zij op 25 mei 1943 opgepakt en weggevoerd naar Kamp Westerbork. Op 1 juni 1943 werd zij, met transport nummer 67, naar Sobibor gedeporteerd en daar op 4 juni 1943 vermoord.

---

**Rubensstraat 7**

hier woonde  
**JEANNETTE LEVINSON**  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 14-01-1943  
68 jaar oud

Jeannette Levinson werd geboren op 30 juli 1874 in Brielle. Zij was ongehuwd en woonde hier in het pension. Ook zij werd gedwongen naar Amsterdam te vertrekken. Op haar laatste adres - Albrecht Dürerstraat 23 - werd zij op 18 december 1942 opgepakt en weggevoerd naar Kamp Westerbork. Op 11 januari 1943 werd zij, met transport nummer 43, naar Auschwitz gedeporteerd en daar op 14 januari 1943 vermoord.

---

**Rubensstraat 23**

hier woonde  
**BERNHARD SALZER**  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 15-10-1942  
79 jaar oud

Bernhard Salzer werd geboren op 24 mei 1863 in Liesing (Slowakije). Hij was gehuwd met Karlina Erle en zonder beroep. Vanuit dit adres doken zij onder in Rotterdam aan het - G.W. Burgerplein 9. Op dit adres werden zij opgepakt en werd Bernhard samen met zijn vrouw naar Kamp Westerbork afgevoerd. Op 12 oktober 1942 werd hij, met transport nummer 27, naar Auschwitz gedeporteerd en daar op 15 oktober 1942 vermoord.  
Gegevens over zijn aankomst in Kamp Westerbork ontbreken.

---

**Rubensstraat 23**

hier woonde  
**KARLINA SALZER-ERLE**  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 15-10-1942  
78 jaar oud

Karlina Salzer-Erle werd geboren op 14 juni 1864 in Linz (Oostenrijk). Zij was gehuwd met Bernhard Salzer. Zoals gemeld dook zij met haar man onder in Rotterdam en vanaf dat onderduikadres werd Karlina samen met haar man afgevoerd naar Kamp Westerbork. Op 12 oktober 1942 werd zij, met transport nummer 27, naar Auschwitz gedeporteerd en daar op 15 oktober 1942 vermoord. Gegevens over haar aankomst in Kamp Westerbork ontbreken.

---

**Memlingstraat 9**

hier woonde  
**LUDWIG LEVIEN MEYER**  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 15-10-1944  
59 jaar oud

Ludwig Levien Meyer werd geboren op 16 maart 1885 in Hamburg. Hij was gehuwd met Jakoba Bos. Hij had geen werk en was stateloos vanwege zijn vlucht uit Duitsland. Ludwig werd, samen met zijn vrouw, gedwongen om vanuit Amersfoort naar Amsterdam te vertrekken. Op hun laatste adres - Lange Nekstraat 66 - werden zij op 21 april 1943 opgepakt en via Kamp Westerbork, met transport nummer 60, overgebracht naar Theresienstadt. Vervolgens werden zij op 12 oktober 1944 alsnog naar Auschwitz gedeporteerd en daar op 15 oktober 1944 vermoord.

---

**Memlingstraat 9**

hier woonde  
**JAKOBA MARTHA MEYER-BOS**  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 15-10-1944  
55 jaar oud

Jakoba Martha Meyer-Bos werd geboren op 6 november 1888 in Veendam. Jakoba werd, samen met haar man, gedwongen naar Amsterdam te vertrekken. Op hun laatste adres - Lange Nekstraat 66 - werden zij op 21 april 1943 opgepakt en via Kamp Westerbork, met transport nummer 60, overgebracht naar Theresienstadt. Vervolgens werden zij op 12 oktober 1944 alsnog naar Auschwitz gedeporteerd en daar op 15 oktober 1944 vermoord.

---

**Vermeerstraat 41**

hier woonde  
**AALTJE DE LEEUWE-ZADOKS**  
vermoord in SOBIBOR  
op 09-04-1943  
60 jaar oud

Aaltje de Leeuwe-Zadoks werd geboren op 11 mei 1882 in Dwingelo. Zij was de weduwe van Levie de Leeuwe. Hoewel zij was ondergedoken, we weten niet waar, werd zij op 2 april 1943 toch opgepakt en weggevoerd naar Kamp Westerbork. Op 6 april 1943 werd zij, met transport nummer 57, naar Sobibor gedeporteerd en daar op 9 april 1943 vermoord. Vermoedelijk werd haar onderduikplaats verraden.

Shoah Visual History Archief, nr. SVHA16646 (interview Leo Horowitz).

---

**Vermeerstraat 41**

hier woonde  
**AREND JOZEF LION**  
vermoord in SOBIBOR  
op 20-03-1943  
46 jaar oud

Arend Jozef Lion werd geboren op 3 juni 1896 in Culemborg. Hij was ongehuwd en kantoorbediende van beroep. Arend werd in december 1942 opgepakt en weggevoerd naar Kamp Westerbork. Op 17 maart 1943 werd hij - met transport nummer 54 (964 personen) - gedeporteerd naar Sobibor en daar op 20 maart 1943 vermoord. De exacte datum van zijn aankomst in Kamp Westerbork is niet bekend.

---

**Vermeerstraat 41**

hier woonde  
**SAARTJE BERTHA DE VRIES**  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 19-11-1943  
37 jaar oud

Saartje Bertha de Vries werd geboren op 8 juni 1906 in Wijk bij Duurstede. Zij was ongehuwd en kantoorbediende van beroep. Nadat zij werd opgepakt, werd Saartje eerst weggevoerd naar Kamp Vught, maar op 14 oktober 1943 overgebracht naar Kamp Westerbork. Met transport nummer 81 werd zij op 16 november 1943 naar Auschwitz gedeporteerd en daar op 19 november 1943 vermoord.

---

**Vermeerstraat 42**

hier woonde  
**HERMANUS MARTINUS  
REINTEN**  
omgekomen in **NEUENGAMME**  
op 11-01-1945  
50 jaar oud

Hermanus Martinus Reinten werd geboren op 4 mei 1894 in Rheden. Hij was gehuwd en zover bekend hadden zij geen kinderen. Van beroep was hij opperwachtmeester bij de gemeentepolitie van Amersfoort. Als lid van de Landelijke Ordedienst was Hermanus betrokken bij de aanslag op commissaris van politie Versteeg. Na zijn arrestatie op 19 augustus 1943 werd hij tot 11 mei 1944 opgesloten in het Oranjehotel te Scheveningen. Op die datum werd hij gedeporteerd naar Duitsland en tewerkgesteld in een aantal kampen: Oranienburg, Dachau en Neuengamme. Hij is omgekomen op 11 januari 1945 in Neuengamme.

---

**Anton Mauvestraat 16**

hier herdenken wij  
**BENEDICTUS SIMMEREN**  
vermoord in **SOBIBOR**  
op 09-07-1943  
44 jaar oud

Benedictus Simmeren werd geboren op 14 december 1898 in Groningen. Hij was gehuwd met Henderine Noort en ambtenaar van beroep. Op 22 april 1943 werd hij, samen met zijn vrouw en hun dochter Frida, opgepakt en weggevoerd naar Kamp Vught. Vanaf 29 mei 1943 werd Benedictus nog enige tijd tewerkgesteld in Moerdijk, maar op 3 juli 1943 werd hij met zijn vrouw en dochter overgebracht naar Kamp Westerbork. Met transport nummer 70 werd hij op 6 juli 1943 naar Sobibor gedeporteerd en daar op 9 juli 1943 vermoord.

---

**Anton Mauvestraat 16**

hier herdenken wij  
**HENDERINE  
SIMMEREN-NOORT**  
vermoord in **SOBIBOR**  
op 09-07-1943  
45 jaar oud

Henderine Simmeren-Noort werd geboren op 24 januari 1898 in Amsterdam. Zij was gehuwd met Benedictus Simmeren. Op 22 april 1943 werd Henderine, samen met haar man en hun dochter Frida, opgepakt en weggevoerd naar Kamp Vught. Op 3 juli 1943 werd zij, weer samen met haar man en dochter overgebracht naar Kamp Westerbork. Met transport nummer 70 werd zij op 6 juli 1943 naar Sobibor gedeporteerd en daar op 9 juli 1943 vermoord.

---

**Anton Mauvestraat 16**

hier herdenken wij  
**FRIDA SIMMEREN**  
vermoord in SOBIBOR  
op 09-07-1943  
18 jaar oud

Frida Simmeren werd geboren op 17 juni 1925 in Amersfoort. Zij was een ongehuwde dochter van Benedictus Simmeren en Henderine Simmeren-Noort. Frida volgde mevrouw Schnell - Kapelweg 108 - op als kleuterleidster, want die was ondergedoken in de omgeving van Elburg. Op 22 april 1943 werd Frida, samen met haar ouders, opgepakt en weggevoerd naar Kamp Vught, waar zij haar 18e verjaardag meemaakte. Op 3 juli 1943 werd zij, weer samen met haar ouders, overgebracht naar Kamp Westerbork. Met transport nummer 70 werd zij op 6 juli 1943 naar Sobibor gedeporteerd en daar op 9 juli 1943 vermoord.

---

**Anton Mauvestraat 16**

hier herdenken wij  
**MARTHA SARA HEILBUT**  
vermoord in SOBIBOR  
op 09-07-1943  
51 jaar oud

Martha Sara Heilbut werd geboren op 23 september 1891 in Hamburg. Zij was ongehuwd en zonder werk. Martha was stateloos vanwege haar vlucht uit Duitsland voor het naziregime. Na haar inwoning bij familie Simmeren aan de Anton Mauvestraat 16, verbleef zij nog enig tijd in het Pius-ziekenhuis in Harderwijk - Bruggestraat 21 - een sanatorium voor tbc-patiënten. Op 10 april 1943 werd zij weggevoerd naar Kamp Westerbork. Met transport nummer 70 - tegelijk met de familie Simmeren - werd zij op 6 juli 1943 naar Sobibor gedeporteerd en daar op 9 juli 1943 vermoord.

---

**Albert Hahnstraat 22**

hier woonde  
**ROOSJE HÄRTZ-CONEN**  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 21-01-1943  
61 jaar oud

Roosje Härtz-Conen werd geboren op 19 mei 1881 in Hoogeveen. Zij was de weduwe van Simon Härtz. Roosje werd op 9 januari 1943 opgepakt en naar Kamp Westerbork weggevoerd. Op 18 januari 1943 werd zij - met transport nummer 44 - naar Auschwitz gedeporteerd en daar op 21 januari 1943 vermoord.

---

**Albert Hahnstraat 22**

hier woonde  
**BETJE LEWIN-HÄRTZ**  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 08-09-1942  
22 jaar oud

Betje Lewin-Härtz werd geboren op 12 oktober 1919 in Naarden. Zij was een dochter van Simon Härtz en Roosje Härtz-Conen. Betje was kantoorbediende van beroep. Op 18 augustus 1942 trouwde zij hals-over-kop met Werner Lewin, maar zij bleef bij haar moeder wonen. Twee dagen na haar huwelijk - op 20 augustus 1942 - werd zij opgepakt en weggevoerd naar Kamp Westerbork. Met transport nummer 12 werd zij op 21 augustus 1942 onmiddellijk naar Auschwitz gedeporteerd. Daar werd zij op 8 september 1942 vermoord.

---

**Albert Hahnstraat 22**

hier woonde  
**ABRAHAM HÄRTZ**  
vermoord "ERGENS IN POLEN"  
op 31-03-1944  
31 jaar oud

Abraham Härtz werd geboren op 17 juli 1912 in Harderwijk. Hij was gehuwd met Reeltje Horneman. Binnen de Joodse gemeente was hij degene die bij de Burgerlijke Stand aangifte deed van geboorten, huwelijken en overlijden. Nadat Abraham al eerder was opgepakt, werd hij - vanuit Kamp Amersfoort - met een groep lotgenoten tewerkgesteld in de Van Campenstraat te Amersfoort, waar zij loopgraven moesten graven. Op 30 april 1943 werd hij weer opgepakt - samen met zijn vrouw - en overgebracht naar Kamp Vught en vervolgens op 18 oktober 1943 naar Kamp Westerbork. De volgende dag al - 19 oktober 1943 - werd hij, met transport nummer 79 (1007 personen), naar Auschwitz gedeporteerd. Vandaaruit werd hij ook nog enige tijd tewerkgesteld, want hij werd pas op 31 maart 1944 "ergens in Polen" vermoord.

---

**Albert Hahnstraat 22**

hier woonde  
**REELTJE MARLINA  
HÄRTZ-HORNEMAN**  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 22-10-1943  
33 jaar oud

Reeltje Marlina Härtz-Horneman werd geboren op 16 april 1910 in Utrecht. Zij was gehuwd met Abraham Härtz. Op 30 april 1943 werd zij, samen met haar man, opgepakt en overgebracht naar Kamp Vught en vervolgens op 18 oktober 1943 naar Kamp Westerbork. Meteen de volgende dag - 19 oktober 1943 - werd zij, met transport nummer 79 (1007 personen), naar Auschwitz gedeporteerd. Daar werd zij op 22 oktober 1943 vermoord.

Johannes Bosboomstraat 15

---

hier woonde  
SJOUCHE RIJPER  
gefusilleerd op de  
LEUSDERHEIDE  
op 28-11-1944  
60 jaar oud

Ds. Sjouke Rijper werd geboren op 12 september 1884 in Amsterdam. Hij was gehuwd met Anna Margaretha Catharina Ros. Hij had zich na een loopbaan in het onderwijs en als predikant - in Argentinië en Nederland - als emeritus-predikant gevestigd in Amersfoort. Zijn zoon Frans werkte als volontair bij het kadaster en kwam daar in contact met de illegaliteit. Klaas Rijper, broer van Frans en Hendrik van Dijk - een bij hen verblijvende onderduiker - volgden Frans in het illegale werk. In hun woning verborgen zij wapens, hetgeen hun moeder wel wist, maar vader Rijper niet. Vader Sjouke bemoeide zich niet met zulke bijzonderheden, want hij beschouwde dergelijke activiteiten als een voor de hand liggende plicht. Klaas, Frans en Hendrik werden verraden en gearresteerd. Nadat Kotälla, de kampbeul van Kamp Amersfoort, bevel had gegeven om Sjoukes beide zonen en ook Henk van Dijk te fusilleren, besloot hij ook de dominee niet te sparen. Wegens hulp aan onderduikers en het in huis verbergen van wapens werd hij op 16 november 1944 gearresteerd en op 28 november 1944 op de Leusderheide - nabij Kamp Amersfoort - gefusilleerd. De dag daarna - 29 november 1944 - werden zijn vrouw Anna en hun drie dochters Jo, Mien, Trijnie en zoon Johan ook allemaal opgepakt. Anna en de drie dochters werden op 23 januari 1945 vrijgelaten, maar Johan pas op 17 april 1945. Dochter Jo werd op 15 februari 1945 voor de tweede maal gearresteerd en overgebracht naar de vrouwenafdeling van de gevangenis in Utrecht. Daar werd zij tot 29 april 1945 opgesloten in cel nummer 160.



---

**Johannes Bosboomstraat 15**

hier woonde  
**KLAAS PAULUS RIJPER**  
gefusilleerd op de  
**LEUSDERHEIDE**  
op 18-11-1944  
22 jaar oud

Klaas Paulus Rijper werd geboren op 3 oktober 1922 in Emmen. Klaas was ongehuwd en werd door toedoen van zijn broer Frans betrokken bij sabotageacties en overvallen op distributiekantoren. Op 16 november 1944 werden Klaas, Frans en Henk van Dijk - die bij hen thuis zat ondergedoken - gearresteerd door de beruchte Amersfoortse politieagent Diederik Lutke Schipholt, daarbij geholpen door een handvol landwachters. Na twee dagen worden Klaas, Frans en Henk van Dijk - op 18 november 1944 - gefusilleerd op de Leusderheide.

---

**Johannes Bosboomstraat 15**

hier woonde  
**Franciscus Gijsbertus  
Alexander Rijper**  
gefusilleerd op de  
**LEUSDERHEIDE**  
op 18-11-1944  
18 jaar oud

Franciscus Gijsbertus Alexander Rijper werd geboren op 12 januari 1926 in Emmen. Frans was ongehuwd en werkte als volontair bij het kadaster in Amersfoort. Daar kwam hij in contact met de illegaliteit. Zijn broer Klaas en Henk van Dijk - die bij hen thuis zat ondergedoken - volgden Frans in zijn illegale activiteiten en hielpen mee om wapens te verbergen. Wie de familie heeft verraden, is onbekend gebleven. Frans werd op 16 november 1944 gearresteerd en naar Kamp Amersfoort overgebracht. Op 18 november 1944 werd hij, tegelijk met zijn broer Klaas en Henk van Dijk, gefusilleerd op de Leusderheide.

---

**Johannes Bosboomstraat 15**

hier woonde  
**HENDRIK VAN DIJK**  
gefusilleerd op de  
**LEUSDERHEIDE**  
op 18-11-1944  
18 jaar oud

Hendrik van Dijk werd geboren op 6 augustus 1926 in Naarden. Hij was student en/of timmerman en verbleef als onderduiker bij de familie Rijper. Op 16 november 1944 werd hij tegelijk met de beide zonen van Ds. Sjouke Rijper - Frans en Klaas - gearresteerd en op 18 november 1944 op de Leusderheide gefusilleerd.



Vermeerstraat 112

---

hier woonde  
JACOB PIETER SCHIPPER  
gefusilleerd in PURMEREND  
op 15-12-1944  
49 jaar oud

Jacob Pieter Schipper werd geboren op 13 maart 1895 in Amsterdam. Hij was gehuwd en van beroep onderofficier in het leger in de rang van sergeant-majoor. Jacob werd gearresteerd in 1942 voor het 1e OD-proces. Dat was een door de SD gevoerd proces onder andere tegen leden van de Orde Dienst en ook tegen beroeps-militairen die ondanks de “erewoordverklaring” toch aan het verzet hadden deelgenomen. In 1943 werd Jacob vrijgelaten, maar later opnieuw gearresteerd vanwege zijn uitgebreide illegale activiteiten. Op 9 december 1944 - tijdens de hongerwinter - werd door leden van de Knokploeg Waterland een overval gepleegd op Hollandia, een fabriek van melk- en voedings-producten aan de Jaagweg in Purmerend. De bezetter had daar 9900 kilo suiker opgeslagen voor eigen gebruik. Met melkauto's werd de suiker door de verzetsmensen naar een veilige plaats gebracht, waarna het over zoveel mogelijk adressen werd verspreid. De buit kwam geheel ten goede aan bejaardentehuizen, ziekenhuizen, schoolkinderen en hongerige burgers. Spoedig ontdekte de bezetter de enorme verliespost uit de melkfabriek. Er werd een uitgebreid onderzoek ingesteld, maar de zaak kon niet worden opgehelderd. Als vergelding werden op 15 december 1944 drie mannen uit de gevangenis aan Weteringenschans in Amsterdam gehaald en op de Jaagweg in Purmerend gefusilleerd. Behalve Jacob Pieter Schipper werden ook de verzetsman Antonie Johannes Jacobus Breetveld uit Tiel en Klaas de Graaf - een politieagent uit Amersfoort - gefusilleerd. Aan de Jaagweg in Purmerend werd voor hen een monument geplaatst. Jacob Pieter Schipper werd begraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal in Overveen.

---

**Anthonie van Dijkstraat 2**

hier woonde  
**FRANZ GUTHMANN**  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 06-03-1944  
48 jaar oud

Franz Guthmann werd geboren op 26 augustus 1895 in Chemnitz (Dld). Hij was getrouwd met Margarete Sommerfeld. Voordat Frans met zijn vrouw en dochter Duitsland ontvluchtte, waardoor hij stateloos werd, had hij in Berlijn een groothandel in vlees. Voordat het gezin verhuisde naar de Anthonie van Dijkstraat was het inwonend bij de familie Wolf aan de Madoerastraat. Het gezin werd op 7 januari 1944 opgepakt en afgevoerd naar Kamp Westerbork. Op 3 maart 1944 werden zij met transport nummer 89 naar Auschwitz gedeporteerd en daar op 6 maart 1944 vermoord.

---

**Anthonie van Dijkstraat 2**

hier woonde  
**MARGARETE  
GUTHMANN-SOMMERFELD**  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 06-03-1944  
36 jaar oud

Margarete Guthmann-Sommerfeld werd geboren op 19 juni 1907 in Berlijn. Zij was de echtgenote van Franz Guthmann. Vanwege hun vlucht uit Duitsland waren zij stateloos. Margarete werd samen met haar man en dochttertje op 7 januari 1944 opgepakt en afgevoerd naar Kamp Westerbork. Op 3 maart 1944 werden zij met transport nummer 89 naar Auschwitz gedeporteerd en daar op 6 maart 1944 vermoord.

---

**Anthonie van Dijkstraat 2**

hier woonde  
**IRENE GUTHMANN**  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 06-03-1944  
8 jaar oud

Irene Guthmann werd geboren op 23 juli 1935 in Berlijn. Zij is de enige dochter van Franz Guthmann en Margarete Guthmann-Sommerfeld. Irene werd samen met haar ouders op 7 januari 1944 opgepakt en afgevoerd naar Kamp Westerbork. Op 3 maart 1944 werden zij met transport nummer 89 naar Auschwitz gedeporteerd en daar op 6 maart 1944 vermoord.

---

**Antonie van Dijkstraat 11**

hier woonde  
IZAAK DE WOLFF  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 17-09-1943  
67 jaar oud

Izaak de Wolff werd geboren op 16 maart 1876 in Heusden. Hij was gehuwd met Debora Klein. Van beroep was hij slager en werkte op het adres Langestraat 13. Gedwongen om hun huis te verlaten en naar Amsterdam te vertrekken, gingen zij inwonen bij hun dochter Selma Sophie de Wolff aan de Zuider Amstellaan 17. Op 20 juni 1943 werd Izaak samen met zijn vrouw weggevoerd naar Kamp Westerbork. Met transport nummer 76 werden zij op 14 september 1943 naar Auschwitz gedeporteerd, waar zij beiden op 17 september 1943 werden vermoord.

---

**Antonie van Dijkstraat 11**

hier woonde  
DEBORA DE WOLFF-KLEIN  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 17-09-1943  
65 jaar oud

Debora de Wolff-Klein werd geboren op 5 juni 1878 in Amersfoort. Zij was gehuwd met Izaak de Wolff. Gedwongen om hun huis te verlaten en naar Amsterdam te vertrekken, gingen zij inwonen bij hun dochter Selma Sophie de Wolff aan de Zuider Amstellaan 17. Op 20 juni 1943 werd zij, samen met haar man, weggevoerd naar Kamp Westerbork. Met transport nummer 76 werden zij op 14 september 1943 naar Auschwitz gedeporteerd, waar zij beiden op 17 september 1943 werden vermoord.

---

**Antonie van Dijkstraat 11**

hier woonde  
ESTHER  
HEIJMANS- DE WOLFF  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 05-02-1943  
65 jaar oud

Esther Heijmans-de Wolff werd geboren op 5 mei 1877 in Heusden. Zij was een zuster van Izaak de Wolff en gehuwd met Karel Heijmans. Vanuit Den Bosch kwam zij op 6 augustus 1942 naar Amersfoort. Ook zij werd gedwongen naar Amsterdam te vertrekken en trok in bij Selma Sophie de Wolff, de dochter van haar broer en schoonzus aan de Zuider Amstellaan 17. Op 26 januari 1943 werd zij naar Kamp Vught weggevoerd en op 30 januari 1943 overgebracht naar Kamp Westerbork. Met transport nummer 48 werd zij op 2 februari 1943 naar Auschwitz gedeporteerd en daar op 5 februari 1943 vermoord.

---

**Gabriëlstraat 12**

hier woonde  
**JOHANNES CLASIUS MULDER**  
gefusilleerd in **ORANIENBURG**  
op 03-05-1942  
35 jaar oud

Johannes Clasius Mulders werd geboren op 10 februari 1907 in Utrecht. Van beroep was hij makelaar. Na het 1e Orde Dienst Proces werd hij op 3 mei 1942 in het concentratiekamp Oranienburg gefusilleerd. Dat 1e OD-proces was een door de SD gevoerd proces onder andere tegen leden van de Orde Dienst en ook tegen beroepsmilitairen die ondanks de "erewoordverklaring" aan het verzet hadden deelgenomen. Hij was een zwager van Christiaan Graaff uit de Westerstraat 51, die ook aan het verzet had deelgenomen en is omgekomen in Dachau.

---

**Vermeerstraat 144**

hier woonde  
**JOSEPH VAN DER HOEDEN**  
vermoord in **AUSCHWITZ**  
op 26-02-1943  
57 jaar oud

Joseph van der Hoeden werd geboren op 23 februari 1886 in Nijkerk. Hij was gehuwd met Gato Cohen en van beroep manufacturier. In november 1942 verhuisden zij gedwongen vanuit Amersfoort naar Den Texstraat 16 in Amsterdam. Op 26 januari 1943 moesten zij naar Kamp Vught vertrekken en drie dagen later - op 29 januari 1943 - werden zij weggevoerd naar Kamp Westerbork. In alle haast bleek Joseph een rugtas met spullen in Kamp Vught te hebben achtergelaten die hij uiteindelijk niet meer op tijd terugkrijgt. Want op 23 februari 1943 werden zij met transport nummer 51 gedeporteerd naar Auschwitz. Op de dag van deportatie werd op zijn registratiekaart nog aangetekend dat er een reclamatie zal volgen. Maar helaas, het echtpaar werd na aankomst in Auschwitz naar de gaskamers doorgestuurd en vermoord op 26 februari 1943.

---

**Vermeerstraat 144**

hier woonde  
**CATO VAN DER HOEDEN-COHEN**  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 26-02-1943  
57 jaar oud

Cato van der Hoeden-Cohen werd geboren op 21 juli 1885 in Leeuwarden. Zij was gehuwd met Joseph van der Hoeden. In november 1942 verhuisden zij gedwongen naar Den Texstraat 16 in Amsterdam. Op 26 januari 1943 moesten zij naar Kamp Vught vertrekken en drie dagen later - op 29 januari 1943 - werden zij weggevoerd naar Kamp Westerbork. Op 23 februari 1943 werden zij met transport nummer 51 naar Auschwitz gedeporteerd en daar op 26 februari 1943 vermoord.

---

**Vermeerstraat 144**

hier woonde  
**JACOB VAN DER HOEDEN**  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 30-09-1942  
18 jaar oud

Jacob van der Hoeden werd geboren op 6 april 1924 in Nijkerk. Hij was een zoon van Joseph en Cato van der Hoeden-Cohen. Hij werd op 19 augustus 1942 opgepakt en weggevoerd naar Kamp Westerbork. Vervolgens werd Jacob op 21 augustus 1942 met transport nummer 12 naar Auschwitz gedeporteerd, waar hij vermoedelijk op 30 september 1942 is vermoord. Van velen die in de periode juli - september 1942 naar Auschwitz werden gedeporteerd, kon na de oorlog de exacte datum van overlijden niet meer worden achterhaald. Vandaar dat een soort "verzameldatum" werd gekozen; de laatste dag van de maand september.

---

**Hobbemastraat 43**

hier woonde  
**ABRAHAM DUIJS**  
vermoord in LADELUND  
op 16-11-1944  
35 jaar oud

Abraham Duits werd geboren op 1 februari 1909 in Dordrecht. Hij trouwde in 1935 met Cornelia de Korver die tijdens het verzet Joodse vluchtelingen over de grens bracht via de zogenaamde "Zwitserland route". Van beroep was Abraham reiziger, wat we nu zouden noemen vertegenwoordiger, in het noorden en oosten van Nederland voor het bedrijf van zijn vader. Hij woonde in Amersfoort en werd gedwongen naar Amsterdam te verhuizen. Tijdens zijn gedwongen verblijf in Amsterdam werd hij op 16 september 1944, bij een razzia op het Leidseplein, gearresteerd en via Kamp Amersfoort op transport gesteld naar Neuengamme en vervolgens naar het concentratiekamp Ladelund. Daar heeft hij hoofdzakelijk tankgrachten moeten graven. Hij overleed op 16 november 1944, waarschijnlijk ten gevolge van totale uitputting. Zijn vrouw en ook hun zoon Sal hebben de oorlog overleefd.

---

**Jacob Marisstraat 10**

hier woonde  
**KLARA COHENSUS-BRANDER**  
vermoord in SOBIBOR  
op 28-05-1943  
51 jaar oud

Klara Cohensius-Brander werd geboren op 17 oktober 1891 in Amsterdam. Zij was de weduwe van Salomon Cohensius. Klara werd gedwongen naar Amsterdam te vertrekken en verbleef aan de Kuinderstraat 25. Zij werd op 14 januari 1943 opgepakt en overgebracht naar Kamp Vught. Op 25 mei 1943 werd zij afgevoerd naar Kamp Westerbork en nog op diezelfde dag met transport nummer 65 naar Sobibor gedeporteerd. Daar werd zij op 28 mei 1943 vermoord. Eén kind van hen heeft de oorlog overleefd.

Albert Cuypstraat 21

---

hier woonde  
HERMANUS LAMMERS  
omgekomen in HAMBURG  
op 16-03-1945  
24 jaar oud

Hermanus Lammers werd geboren op 14 mei 1920 in Amersfoort. Na zijn schoolopleiding ging hij in de leer als timmermansknecht. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog was Hermanus nog te jong om zijn land te kunnen verdedigen. Vanaf 1942 werd hij in het kader van de Arbeitseinsatz tewerkgesteld in Duitsland. Tijdens een verlofperiode in de zomer van 1944 besloot hij niet naar Duitsland terug te keren. In september 1944 vond hij, samen met een jongere neef van hem met dezelfde naam - Hermanus Lammers geboren in 1922 - een onderduikplek op de boerderij van P. Veenendaal in Achterveld, gemeente Scherpenzeel. Daar verrichtten de beide neven hand-en-spandiensten ten behoeve van een verzetsgroep die vanuit die boerderij opereerde. Behalve de onderduikers, waaronder twee Britten, was er ook zendapparatuur aanwezig waarmee de geallieerden op de hoogte werden gehouden van troepenbewegingen van de Duitsers. Op 15 december 1944 werd de boerderij door de Duitsers overvallen. Alle aanwezige mannen werden gevangengenomen. De jongste van de beide neven trachtte te ontkomen, maar werd op de vlucht doodgeschoten. Hermanus kwam via gevangenissen in Scherpenzeel en Apeldoorn uiteindelijk in Kamp Amersfoort terecht. Daar werd hem alsnog de mogelijkheid geboden weer in Duitsland te gaan werken. Maar omdat hij volhardde in zijn weigering, werd hij op 2 februari 1945 gedeporteerd naar concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg. Daar werd hij op 4 februari geregistreerd onder kampnummer 70720. Als gevangene werd Hermanus in de stad Hamburg ingezet bij het ruimen van puin, veroorzaakt door de bombardementen van de geallieerden.

[VERVOLG OP PAG. 16](#)



VERVOLG VAN PAG.15

Daarbij is Hermanus op 16 maart 1945 omgekomen. Zijn moeder en zijn verloofde - Rie Gerritsen - hebben nog jaren moeten wachten voordat de marechaussee hen dat slechte nieuws kwam brengen. Op verzoek van de familie is zijn lichaam na de oorlog overgebracht naar Nederland en herbegraven op begraafplaats Rusthof in Amersfoort. Bron: Archief Oorlogsgravenstichting. Boer Veenendaal is eveneens in Duitsland omgekomen. Diens vrouw werd - met een baby van drie weken oud - na korte tijd weer vrijgelaten. De jongste neef Hermanus Lammers woonde Buys Ballotstraat 11.

**Paulus Potterstraat 11**

---

hier woonde  
ARTHUR ITALIE  
vermoord in AUSCHWITZ  
op 17-09-1943  
50 jaar oud

Arthur Italie werd geboren op 1 april 1893 in Haarlem. Hij was gehuwd met Clara de Winter en handelsreiziger van beroep. Samen met zijn vrouw en hun twee dochters werd hij op 22 april 1943 opgepakt en afgevoerd naar Kamp Vught. Op 29 mei 1943 werd Arthur tewerkgesteld in Moerdijk en vervolgens op 12 september 1943 overgebracht naar Kamp Westerbork. Reeds na twee dagen - op 14 september 1943 - werd hij met transport nummer 76 naar Auschwitz gedeporteerd en daar vermoord op 17 september 1943.

**Paulus Potterstraat 11**

---

hier woonde  
CLARA ITALIE-DE WINTER  
vermoord in SOBIBOR  
op 16-07-1943  
46 jaar oud

Clara Italie-de Winter werd geboren op 14 oktober 1896 in Gorinchem. Zij was gehuwd met Arthur Italie. Samen met haar man en hun twee dochters werd zij op 22 april 1943 opgepakt en afgevoerd naar Kamp Vught. Terwijl haar man in Moerdijk werd tewerkgesteld, werd Clara met haar beide dochters op 3 juli 1943 overgebracht naar Kamp Westerbork. Op 13 juli 1943, met transport nummer 71, werd zij naar Sobibor gedeporteerd en daar vermoord op 16 juli 1943.

---

**Paulus Potterstraat 11**

hier woonde  
**ALIDA ESTHER ITALIE**  
vermoord in SOBIBOR  
op 16-07-1943  
19 jaar oud

Alida Esther Italie werd geboren op 27 april 1924 in Amersfoort. Zij was ongehuwd en had nog geen werk. Samen met haar ouders en zus werd zij op 22 april 1943 opgepakt en afgevoerd naar Kamp Vught. Terwijl haar vader in Moerdijk werd tewerkgesteld, werd Alida, samen met haar moeder en zus, op 3 juli 1943 overgebracht naar Kamp Westerbork. Op 13 juli 1943, met transport nummer 71, werd zij naar Sobibor gedeporteerd en daar vermoord op 16 juli 1943.

---

**Paulus Potterstraat 11**

hier woonde  
**HETTY JEANETTE ITALIE**  
vermoord in SOBIBOR  
op 16-07-1943  
17 jaar oud

Hetty Jeanette Italie werd geboren op 16 december 1925 in Amersfoort. Samen met haar ouders en zus werd zij op 22 april 1943 opgepakt en afgevoerd naar Kamp Vught. Terwijl haar vader in Moerdijk werd tewerkgesteld, werd Hetty, samen met haar moeder en zus, op 3 juli 1943 overgebracht naar Kamp Westerbork. Op 13 juli 1943, met transport nummer 71, werd zij naar Sobibor gedeporteerd en daar vermoord op 16 juli 1943.



Onderduiken, lot aanvaarden, vluchten; wat zou jij doen?  
Mensen die jou niet dulden en luchten; wat kun jij doen?  
Vechten of verzetten; wat wil jij doen of wat had je kunnen doen?  
Vragen waar we nu niet over hoeven na te denken ...  
Gelukkig (!), maar sta toch stil bij toen en blijf gedenken ...

*Geschreven door de heer R. Wisman, opgenomen  
in de bundel  
"Deze plek, een les uit het verleden",*

*uitgegeven op 18 april 2000 ter gelegenheid van de  
herdenking van de bevrijding door overdracht aan  
het Nederlandse Rode Kruis van Kamp Amersfoort.*

Rachel Zadoks  
Jeannette Levinson  
Bernard Salzer  
Karlina Salzer-Erle  
Levien Ludwig Meijer  
Jakoba Martha Meijer-Bos  
Aaltje de Leeuwe-Zadoks  
Arend Jozef Lion  
Saartje Bertha de Vries  
Hermanus Martinus Reinten  
Benedictus Simmeren  
Henderine Simmeren-Noort  
Frida Simmeren  
Martha Sara Heilbut  
Roosje Härtz-Conen  
Abraham Härtz  
Reeltje M. Härtz-Horneman  
Bettje Lewin-Härtz  
Sjoukje Rijper  
Klaas Paulus Rijper

Franciscus G.A. Rijper  
Hendrik van Dijk  
Jacob Pieter Schipper  
Franz Guthmann  
Margarete Guthmann-Sommerfeld  
Irene Guthmann  
Izaak de Wolff  
Debora de Wolff-Klein  
Esther Heijmans-de Wolff  
Johannes Cladius Mulders  
Joseph van der Hoeden  
Cato van der Hoeden-Cohen  
Jacob van der Hoeden  
Abraham Duits  
Klara Cohensius-Brander  
Hermanus Lammers  
Arthur Italie  
Clara Italie-de Winter  
Alida Esther Italie  
Hetty Jeannette Italie

Voor deze veertig personen zijn Herdenkingsstenen gelegd op 22 maart 2017.  
Het was de tiende serie steenleggingen in Amersfoort.  
Er zullen in Amersfoort nog rond de tweehonderdtwintig stenen worden geplaatst.  
De Herdenkingsstenen zijn gedenktekens bij de huizen van inwoners van Amersfoort die in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's zijn vermoord. Het zijn zwart granieten stenen waarin de naam, plaats en datum van overlijden en leeftijd van de slachtoffers is gegraveerd.

---

Wilt u het werk van de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort steunen?

Uw donatie is welkom.

Wij hebben een culturele ANBI status waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar kunnen zijn.

Bankrekening IBAN is:

NL 56 RABO 0134 7789 95

ten name van Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort.

### **Comité van Aanbeveling**

Rolf van As  
drs. Lydia Edelkoort-van der Vlerk  
drs. Hans S. Joosten  
ds. Alke Liebich  
ing. Willemien Meershoek  
mr. Aart Veldhuizen  
drs. Frans Zwarts

voorzitter Ondernemers Binnenstad Amersfoort  
stafmedewerker educatie Museum Flehite Amersfoort  
oud-voorzitter Joodse Gemeente Amersfoort  
predikant Johanneskerk Amersfoort  
directeur Kamp Amersfoort  
notaris te Amersfoort  
vice-voorzitter Katholieke Raad Kerk en Jodendom (KRI)